



Week 35:
26/08-29/08



SPEELPLEINKRANTJE



Wie staat er deze

week?

Coördinator

Jytte Bostoën

Hoofdanimator

Laura Deleu, Michaël Callens

Maité Ferret

Emma Deltour

Animatoren

Vince Allegaert, Olivia Raes

Amaury Ferret

Mathias Declercq

Kjento Soenen

Elias Claeys

Stan Dorme

Elvira Tavernier

Femke

Delcharmbre

Overzicht van de week

Het is de laatste week en school begint weer maandag :(Super jammer!! Gelukkig was het wel weer een super leuke week vol enthousiaste kinderen! De laatste week sluiten we af met een knaller!



Maandag 26/08/2024: ATLETIEK

Bij atletiek horen heel veel sporten. Als opwarmer dansten we op ochtendgymnastiek om onze benen en armen te stretchen. Zo waren we meteen klaar om te starten met de 100m lopen, hoogspringen, verspringen en nog veel meer. De kleuters deden in de namiddag een gemakkelijkere versie ervan en deden een mini triatlon. Ze liepen eerst een toertje, daarna 'zwommen' ze op een nat doek en als laatste was er nog een sprint met het loopfietsje.



Dinsdag 27/08/2024: BALSPORTEN

In de voormiddag hebben de kleuters in twee teams spelletjes gespeeld. Zo hebben de moni's van de zandbak een ballenbak gemaakt en mochten de kinderen opzoek naar de ballen. Ook balletje leggen, balletje verstopperje.. In de namiddag werd er emmerbal gespeeld door het lager. Een spel waarbij je de bal in de emmer moet gooien van het ander team maar met extra uitdagingen! Ook inhaalbal werd gespeeld door de kleuters- hierbij wordt een bal gerold en moet je de bal proberen in te halen maar in zo weinig mogelijk stappen.. Natuurlijk werd er ook eens normaal gevoetbald en gebasketbald.

Woensdag: 28/08/2024: OLYMPISCHE SPELEN

Bij ons is iedereen een winnaar en mochten de kleuters medailles maken die ze in de namiddag tijdens de echte Olympische Spelen konden verdienen. Op de Olympische Kleuter Spelen reden ze stokpaardje, speelden ze Chinees voetbal en deden ze ook schipper mag ik overvaren, maar enkel met hun beste talenten.





Woensdag: 28/08/2024: OLYMPISCHE SPELEN

Bij het lager waren het de Paralympische Spelen, eigenlijk de Olympische Spelen, maar met een beperking. Zo werden hun handen vast gebonden op hun rug tijdens tikkertje, ook werden de voeten van twee kinderen aan elkaar gehangen en moesten ze zo drie keer rond het speelplein lopen. Wat ook tof was, was zitvolleybal want dit is een échte olymische sport!



Donderdag 29/08/2024: THE COLOR-OBSTAKEL-RUN

Het was misschien de laatste dag, maar ook echt wel de kleurrijkste dag! Met het speelplein Kjeunemie erbij waren alle moni's weer verenigd om hier in Ledegem er een geweldige dag voor de kinderen van te maken.

Er waren 3 springkastelen voorzien die verspreid waren over heel het speelplein. In de voormiddag waren er 5 opdrachten waar ze volledig in hun kleur werden omgetoverd en werd er gewerkt aan hun teamspirit zodat ze in de namiddag samen de obstakels konden overwinnen. Elke moni had ook zijn eigen kleur en deed alles mee met zijn of haar groepje!

In de namiddag mochten ze eindelijk beginnen aan het obstakel parcours. Het parcours was verspreid over heel het speelplein met de springkastelen in begrepen.

Op het einde van de dag was er een groot kleurrijk poederfeest! Ze mochten de muntjes die ze verzamelden door de opdrachten te voltooien, inruilen voor kleurpoeder. Om het leuk af te sluiten mocht iedereen dit poeder in de lucht gooien en werd er een mooie foto genomen voor in de krant. Check zeker de facebookpagina en Instagram voor leuke foto's!!

Dat was dan de laatste dag van het speelplein... Het was echt een leuke drukke zomerdag! De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar vele handen maken licht werk!

Dankjewel aan de liefste moni's!!



Wist-je-dat

- moni Amaury vorige week niet in het boekje stond?
- ze dat echt jammer vond en ze daarom nog eens in een wist-je-datje wilde?
- de tieners met Maksimum naar Gent zijn geweest voor een kliminitiatie?
- wit eigenlijk alle kleuren bevat?
- de kleur geel je hongerig maakt?
- het woensdag 29° C was?
- een regenboog geen eind en geen begin heeft?
- de eerste olympische spelen in 1896 waren?
- we bijna een hele dag per jaar op het toilet zitten?
- het woord osmofobie een angst voor geuren betekent?
- er vrijdag geen speelpleinwerking is?
- Michael Phelps maar liefst 23 olympische medailles heeft?!
- dit het laatste krantje is van deze zomer?
- dit het laatste wist-je-datje van de zomer was?





Kindjes aan het woord

**Elke week laten we twee kindjes
aan het woord, die wat meer
vertellen over hun ervaringen
op het speelplein!**

Hallo!

Ik ben Miraz en ik ben 4 jaar. Mijn broer heeft mij achtervolgd dus doen we dit samen! Noé is 3 jaar en ons favoriet toestel is de vliegende staart en de draaimolen, maar eigenlijk is heel het speelplein leuk! Als het buiten warm is, mogen wij in het zwembad van mama, maar als het niet warm is, mogen we niet. Mijn favoriete kleur is geel en rood, en van mijn broer Noé ook. Femke en Michaël zijn mijn favoriete moni's. Voor Noé is het niet zo duidelijk :D Ik ga naar het derde kleuter en mijn broer naar het tweede. Mijn mama is mijn beste vriend en voor Noé is mémé de beste vriend.

Ik wil graag zeggen: tot middag ;P



Yoww

Ik ben Luís en ik ben 7 jaar. Ik kom al lang naar het speelplein, maar ook nog niet zo lang. In het weekend zit ik in de chiro van Ledegem en ook de voetbal. In de chiro ga ik eindelijk naar de speelclub. De vliegende vlecht is het leukste op het speelplein en mijn beste vrienden zijn Jules en Elian. Moni Mathias vindt ik ook super leuk. Mijn broer is Raúl en wij voetballen buiten samen. Hij wilde ook graag op de foto dus is het een familie foto geworden! Veel plezier voor volgend jaar aan iedereen! Ik ga het speelplein echt missen en ik verlang al naar volgend jaar..

Doei iedereen :)





Sletweerd

Coördinator Jytte

Heyla

Het laatste krantje is er toch alweer :(De zomer is super snel gegaan en het was super leukkk!! Ik vond het superfijn om jullie coördinator te zijn :D De volgende keer wanneer jullie mij horen is het alweer 2025 en zijn we allemaal een jaartje ouder...maar is het ook weer een zomer vol plezier. Ik zie jullie volgend jaar beste speelpleiners :))

Doei!!!

Hoofdmoni Emma en Maité

Heyhoi,

Ik ben hoofdmoni Emma en ook al stond ik maar twee van de vier dagen deze week (de andere twee waren Maité <3), vond ik het supertof om met jullie spelletjes te spelen. Maar aan alle mooie liedjes komt een eind, dus ook aan deze fantastische zomer op het speelpleinwerking. Ik wens jullie een geweldige eerste schoolweek volgende week en hoop dat jullie veel nieuwe dingen zullen leren!

Kusjes en knuffels, Emma





Hoofdmoni Laura

Heiloo kindertjes

Hier ben ik weer voor de allerlaatste keer, ik heb me deze week weer rot geamuseerd met de kindjes van het Lager. Dit jaar is ook mijn laatste jaar, en ik ga het super hard missen.

Volgend jaar start ik met mijn Bacheloropleiding verpleegkunde maar in de zomer zal ik zeker nog eens langskomen dus jullie zullen me zeker nog eens zien 😊

Groetjes Hoofdmoni Laura ❤️

Hoofdmoni Michaël

Halloo,

Deze week was super tof en we hebben vele leuke spellen gespeeld. Ik vind het jammer dat deze vakantie al over is, het is enorm rap gegaan en ik heb me echt geamuseerd met de tieners.

Tot volgend jaar iedereen!





Tot volgend jaar!

Volgende week is het speelplein gesloten, want we zijn alweer aangekomen bij de laatste week van het speelplein. En hoewel het moeilijk is om afscheid te nemen, kijken we terug op heel wat mooie momenten. Helaas sluiten we volgende week onze deuren, maar volgend jaar zijn we er weer voor nieuwe avonturen!

Wat is de tijd snel gegaan! Het voelt alsof we gisteren nog vol enthousiasme aan deze speelpleinzomer begonnen, maar helaas moeten we jullie nu al vertellen dat we aan de laatste week van het speelplein zijn gekomen. We hebben samen zoveel gelachen, gespeeld en onvergetelijke momenten beleefd. Jullie vrolijke gezichten en eindeloze energie hebben onze zomerdagen echt bijzonder gemaakt.

Helaas betekent het einde van deze week ook het einde van het speelpleinseizoen. We sluiten onze deuren voor de komende 10 maanden en zullen jullie moeten missen tot de zomer van volgend jaar. Maar geen zorgen, we zijn terug vanaf de eerste week van juli met een heleboel nieuwe avonturen, spelletjes en plezier. We kunnen niet wachten om jullie dan weer te zien!

In de tussentijd hopen we dat jullie allemaal een fantastisch schooljaar tegemoet gaan. Zet je beste beentje voor, maak nieuwe vrienden, leer spannende nieuwe dingen en vergeet niet af en toe terug te denken aan de mooie momenten die we samen hebben beleefd.

Dank jullie wel voor een geweldige zomer! We gaan jullie allemaal super hard missen en kijken er enorm naar uit om jullie volgend jaar weer terug te zien. Voor nu wensen we jullie veel succes en plezier op school. Tot volgend jaar!

Met vriendelijke groet
Speelplein Zwiebel





Niet vergeten!

Ons te 'liken' op Facebook. Via onze facebookpagina "Speelpleinwerking Zwiebel Ledegem en Kjeunemie Sint-Eloois-Winkel" posten wij de foto's van de afgelopen week en informatie over het speelplein en dergelijke.

Ons te volgen op instagram en TikTok! Via onze TikToku- en instagrampagina "zwiebel_kjeunemie" posten wij leuke foto's en filmpjes.



zwiebel_kjeunemie



zwiebel_kjeunemie



quiz pagina

welke sporter ben jij?

Hoe vaak speel jij buiten?

A] heeell vaak

B] af en toe eens

C] nooooit, ik haat buiten zijn!

Doe je graag balsporten?

A] jaaa super graag

B] enkel als je je handen mag gebruiken!

C] nee niks met een bal is leuk

wat speel je het liefst als je niet op het speelflein bent?

A] voetballen want dat is super leuk en buiten!

B] soms krijt ik of spring ik op de trampoline

C] ik speel het liefst op de tablet!

Speel je liever alleen of in team?

A] in team, teamspirit is alles!

B] maakt niet zoveel uit
C] liever helemaal alleen

Heb je het meeste

A: dan ben jij een echte voetballer of volleyballer!!

B: dan ben jij een turner, danser of wielrenner!

C: dan ben jij helemaal geen sporter :)

Spelletjeshoek

Design an Olympic Medal

